

● ● ● ● ● ● ● ●
INGEZONDEN

Sinterklaaslijstje

Wat sneu voor Neel Frens dat zij zulke nare, hypocriete vrienden heeft (bijlage *Leven & welzijn* 14 oktober). Gelukkig zijn haar kinderen, dank zij haar opvoeding uiteraard, minder heberig en niet van de gadgets (dit woord even gegoogeld).

Maar: waar je mee omgaat word je mee besmet: dus pas op, Neel. Hoe dan ook, een paar tips voor Neel, voor haar Sinterklaaslijstje:

- een draagPiet die mijn tv weggooit (het is er maar eentje uiteraard, kleinbeeld en zwartwit, dus een klein Pietje is al voldoende),
- een persoonlijk straatverbod rond de Megapool (scheelt je een boel ergernis en verleiding),
- leuke vrienden die bij een feest een bijdrage voor bijvoorbeeld een schilderbeurt vragen in plaats van geld voor een aflat,
- fijne vrienden die naast een anonieme gift voor een nobel doel altijd voor een handgeschreven kaartje zorgen met een persoonlijke wens voor het feestvarken,
- oprechte vrienden die zich verdiepen in de nobele doelen waar jij je bij betrokken voelt (heb je eens een ander onderwerp dan tv en gadgets),
- een NEE-NEE-sticker voor de brievenbus, zodat ik niet weet wat er allemaal voor onzin te koop is (houd je een boel over voor je eigen nobele doel),

- een abonnement op het blad *Genoeg* (wij hebben het weer opgezegd, omdat we het te glossy vonden, maar voor iemand die nog tv heeft en de Megapool bezoekt, misschien een aardige gewetenssusser). Misschien is je column een ordinaire geval van 'Zoals de waard is, vertrouwt zij haar gasten'. Vraag dan aan Sint als hoofdcadeau een introspectiecamera, alleen verkrijgbaar bij de vakhandel, niet bij Megapool.
Janet van Houwelingen-Olij, Zwolle

Islamkennis

Theedrinker Job Cohen gaf met zijn oproep om meer feitenkennis over de islam te verspreiden, een voorzet. Graag wil ik de bal inschieten met de volgende gouden tips. Op internet is een documentaire te zien met de titel 'Islam: What the West Needs to Know', te vinden op video.google.nl en Nederlands ondertiteld. Er wordt diep ingegaan op de Koran, wie Allah is en wat de rol van Mohammed en de ware aard van de islam is. Verder wijs ik op het boek *Eindstrijd* onder redactie van prof. Hans Jansen en prof. Bert Snel. *Eindstrijd* is een bundel essays en polemieken over het gevecht van de orthodoxe islam tegen de moderniteit. Het is een collectie van kritische beschouwingen over de in de islamitische wereld gangbare oppositie tegen

het vrije Westen, geschreven door enkele van de meest voor-
aanstaande Amerikaanse en Europese deelnemers aan het islamdebat, van godfather Bernard Lewis tot columnist Paul Cliteur en van arabist Hans Jansen tot afvallige Ibn Warraq. In dit boek staat ook een beoordeling van het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over de dynamiek in het islamitische activisme en de aanknopingspunten ervan voor democratisering en mensenrechten.
P.F. Koops, Bunschoten

Zware beroepen

Wanneer er in de AOW-discussie gesproken wordt over zware beroepen, waarvoor men een uitzondering wil maken zodat de mensen die dat werk doen eerder mogen stoppen, zou men naast de genoemde zware arbeid ook kunnen denken aan hen die een leven lang in onregelmatige diensten actief zijn geweest. Onregelmatige werktijden houden veelal ook verband met een niet al te hoog inkomen. Daarom zou het mogelijk gemaakt moeten worden, indien men vindt dat er tot 67 jaar doorgewerkt moet worden, dat deze mensen de keus hebben om op 65-jarige leeftijd te stoppen met werken, met behoud van de volledige AOW-uitkering.
J. Sueters, Schalkhaar